

Dân tộc Việt Nam qua nhiều kỷ nguyên..
Đặng Minh Tâm

Dân tộc Việt Nam qua nhiều kỷ nguyên... Có một chiều dài lịch sử thành hình, di dân, trụ trung lại là tìm một DANH TÍNH CHO RIÊNG MÌNH.

Thế mà bây giờ bọn csbV lại cộng tác với kẻ thù truyền kiếp đồng hóa dân tộc Việt Nam với trung quốc!

Tên gọi Việt Nam:

*2879-2524 * TCN Xích Quỷ*

*2524-258 * TCN Văn Lang*

*257-179 * TCN Âu Lạc*

*204-111 * TCN Nam Việt*

*111*TCN-40*CN Giao Chỉ*

40-43 Lĩnh Nam

43-203 Giao Chỉ

203-544 Giao Châu

544-602 Vạn Xuân

602-679 Giao Châu

679-757 An Nam

757-766 Trấn Nam

766-866 An Nam

866-967 Tĩnh Hải quân

968-1054 Đại Cồ Việt

1054-1400 Đại Việt

1400-1407 Đại Ngu

1407-1427 Giao Chỉ

1428-1804 Đại Việt

1804-1839 Việt Nam

1839-1845 Đại Nam

1887-1954 Đông Dương

(Bắc/Trung/Nam Kỳ) từ 1945- Việt Nam



LA NAISSANCE DU VIÊT NAM

Après plusieurs siècles de division et d'affrontements entre les royaumes du Dai Viêt et du Champa, le territoire est unifié au XVIIIe siècle sous l'impulsion de la dynastie des Nguyen. À la fin du XIXe siècle, le pays prend le nom de "Việt Nam", ce qui signifie "Viet du Sud". À nouveau, l'influence de la Chine est prépondérante puisqu'un tribut doit être payé à la dynastie Qing qui règne alors en Chine.



LE ROYAUME DU DAI VIỆT

Au nord, les populations vietnamiennes sont progressivement intégrées à l'empire chinois et ce, jusqu'au Xe siècle. Durant toute cette période, la région est peu à peu sinisée, notamment à travers la diffusion du taoïsme et du confucianisme. Au Xe siècle, les Vietnamiens gagnent leur indépendance à l'égard de l'empire chinois. Et le nouveau royaume vietnamien, le Dai Việt, regarde alors vers le sud.





LUANPT.ARC@GMAIL.COM · Các bản đồ này chỉ mang tính tương đối và tham khảo, không mang yếu tố chính trị.





LUANPT.ARC@GMAIL.COM · Các bản đồ này chỉ mang tính tương đối và tham khảo, không mang yếu tố chính trị



Tiếng Việt Trong Ngôn Ngữ Thế Giới

Bui Cuong:

Ngôn ngữ Tộc Việt khác xa Hán ngữ từ ngàn xưa kể cả về ngữ vựng lẫn ngữ pháp (ví dụ người Việt nói "người đẹp" còn người Hán nói "mỹ nhân" vừa khác ngữ vựng vừa khác ngữ pháp: tính từ Đẹp đứng sau danh từ Người trong khi tính từ Mỹ đứng trước danh từ Nhân...) Muôn đời người Việt biết ơn những người đã tạo ra chữ viết Quốc ngữ để hơn 95% người Việt không bị mù chữ và giữ vững độc lập, không bị bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh đồng hóa và xâm lược.

Phuong Tran:

Hiện nay trên thế giới người ta thống kê có ít nhất 7.102 ngôn ngữ được biết đến, trong đó có 23 ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của cộng đồng có hơn 50 triệu người dùng. Có 4,1 tỉ người dùng 23 ngôn ngữ này. Tiếng Việt Nam may mắn là một trong số đó. (không thấy tiếng Thái Lan). Trên bản đồ, mỗi ngôn ngữ được đặt trong các đường viền đen và được ghi chú số lượng người bản ngữ (tính bằng triệu) theo quốc gia. Màu sắc của các quốc gia này cho thấy ngôn ngữ đã bén rễ như thế nào ở nhiều khu vực khác nhau.

Là người Việt chúng ta nên biết ơn những người đã sáng tạo ra chữ Quốc Ngữ để ngày nay tiếng Việt còn hiện diện trên bản đồ thế giới, không như người Quảng Đông (người Mân Việt) với hơn 62,2 triệu người mà phải sử dụng chữ Hán và bị đồng hóa.
Facebook: Le Van Quy

Ps. Thế mà bù nhìn cứ đòi cải cách tiếng Việt ! TSB!

