

Bắt Tại Trận

Red Handed - Peter Schweizer

Death by China - Peter Navarro

Đỗ Ngọc Hiến (Biên khảo)

Cựu giáo sư kinh tế trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam



Bắt Tại Trận (Phần 1)

Thưa quý vị đồng hương Việt Nam,

Khi chưa chú tâm về nền chính trị và kinh tế Hoa Kỳ người viết luôn luôn cho rằng Hoa Kỳ là thiên đường hạ giới với nền chính trị Dân chủ ổn định lý tưởng, là gương mẫu cho mọi quốc gia trên thế giới noi theo và một nền kinh tế tự do kinh doanh cường thịnh với đầy đủ cơ hội tiến thân và làm giàu để trở thành triệu hay tỷ phú cho tới khi tỷ phú Donald Trump ra tranh cử tổng thống năm 2016 với khẩu hiệu : “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again-MAGA) và tát cạn “Đầm lầy Tham nhũng tại Hoa Thịnh Đốn” (To drain the swamp of Corruption in Washington, DC) người viết mới bình tĩnh thế ra thực tế đã không xảy ra như người viết nghĩ.

Gần đây, người viết tìm đọc được hai cuốn sách “The Red Handed: How American Elites get rich helping China Win” do tác giả Peter Schweizer và cuốn “Giới tinh hoa Thoái hóa” (Elites Deviance-tác giả David R.Simon) người viết mới thực sự tỉnh ngộ và có niềm tin vào chủ đề tranh cử nêu trên của cựu Tổng thống Donald Trump.

Người viết sẽ lần lượt trích dẫn và trình bày giới tinh hoa Hoa Kỳ làm giàu giúp Trung Hoa thắng như thế nào.

I/ Gia đình Bidens (The Bidens)

Theo tác giả Peter Schweizer, trong lịch sử tổng thống Hoa Kỳ chưa có gia đình tổng thống nào tham nhũng trở nên giàu có như gia đình Bidens qua một thời gian dài 51 năm trong chính quyền của Joe Biden như một thượng nghị sĩ, phó tổng thống và tổng thống đương nhiệm.

Sự tham nhũng và làm giàu dựa vào ảnh hưởng sự nghiệp chính trị của Joe Biden như trên của toàn thể các thành viên trong gia đình gồm Joe Biden, con trai Hunter Biden, con gái Ashley, hai em trai James và Frank và người chị Valerie, và vai chính là Hunter Biden.

Những manh mối làm ăn tham nhũng với các quan chức cấp cao nhất trong mạng lưới tình báo Trung Quốc như người đứng đầu bộ an ninh quốc gia (Ministry of State Security) người đứng đầu ban tuyển mộ nhân viên tình báo quốc tế và các tổ chức trong “Phong trào Thống nhất cho các hoạt động tình báo ở phương Tây (United Front organizations used for intelligence operations in the West) Đặng Tiểu Bình và các quan chức cấp cao gọi phong trào Thống nhất này là “Vũ khí Ma thuật” (Magic Weapon) trong cuộc đấu tranh chống lại phương Tây.

Các bằng chứng mới cho biết gia đình Biden đã nhận 31 triệu đô la từ các doanh nhân Trung Quốc có liên hệ rất mật thiết với các cơ quan tình báo cao nhất của Trung Quốc trong và sau thời gian hết làm phó tổng thống.

Có nguồn tin cho rằng Joe Biden cũng tham gia vào các cuộc thương thảo kinh doanh của Hunter Biden khi Hunter Biden hoặc đối tác thương mại Eric Schwerin đã sắp đặt nhiều đường dây điện thoại tư nhân cho cha mình với chi phí từ 190 tới nhiều trăm đô la mỗi tháng. Điều này không những phi pháp đối với một phó tổng thống Hoa Kỳ nhận quà từ một công ty mà còn không rõ tại sao một phó tổng thống Hoa Kỳ lại cần một phương tiện liên lạc ngầm ngầm.

Thủ phạm tham nhũng chính yếu trong gia đình Joe Biden là Hunter Biden. Máy tính xách tay (Laptop) của Hunter Biden chứa gần 25 ngàn điện thư và lời nhắn (messages) cho đồng nghiệp, đối tác và các thành viên gia đình. Hunter Biden đã không bao giờ chối bỏ những điện thư đó là có thật và ngay cả nhận những điện thư đó là của mình. Nếu là những điện thư giả chắc chắn Hunter sẽ thách thức sự thực, nhưng Hunter đã không làm.

Những làm ăn manh mối và móc nối tham nhũng với các viên chức quyền lực cao trong đảng Cộng sản Trung quốc, Quân đội nhân dân Trung Quốc, các công ty kinh doanh, quốc doanh hay tư doanh có liên hệ mật thiết với cục Trung ương Tình báo Trung Quốc đã mang lại cho Hunter Biden và Joe Biden (Big Guy) nhiều trăm triệu đô la, có thể lên tới hàng tỷ đô la.

Trong những năm Joe Biden là phó tổng thống, Hunter Biden đã nhiều lần cùng cha đi máy bay Air Force Two sang Trung Quốc để móc nối kinh doanh, mặc dầu không phải là một viên chức chính quyền.

Hoạt động kinh doanh của Hunter Biden gồm việc đầu tư một số vốn nhỏ trong hàng trăm công ty tư nhân hay quốc doanh như Oldaker, Biden and Belair, LLP, Seneca Global Advisors, Rosemont Seneca Advisers, RSP Investments, Eudora, RSTPI, RSTPII, Alpha and Bravo, Owasco, Skaneateles và còn cả hàng chục các công ty khác nữa, không thể kể ra đây.

Hunter Biden đảm nhiệm nhiều vai trò như nhà đầu tư bỏ vốn, cố vấn và giám đốc điều hành cuối không cần có chuyên môn mà vẫn có lương hàng tháng lên tới cả mấy chục ngàn đô la. Thí dụ Hunter Biden giữ chức vụ giám đốc hồ trong công ty năng

lượng ở Ukraine với mức lương khoảng 75 ngàn đô la một tháng và đã bị báo chí Mỹ khui ra trước đây.

Thưa quý vị, tác giả cuốn sách “Red Handed” Peter Schweizer đã viết 35 trang để kể tội kinh doanh tham nhũng của gia đình Biden ở Trung quốc.

Người viết chỉ có thể trích dẫn một phần nhỏ các hoạt động kinh doanh bê bối, mờ ám và đầy tham nhũng nhờ ảnh hưởng của người cha, Joe Biden, là phó tổng thống Hoa Kỳ.

Bắt Tại Trận (Phần 2)

II/ Điện Capitol (Capitol Hill)

1-Dianne Feinstein.

Dianne Feinstein là thượng nghị sĩ liên bang từ California từ nhiều năm cho tới nay. Bà là một người có uy quyền và ảnh hưởng nhất trong lãnh vực tình báo và ngoại giao. Bà hiện là đương kim chủ tịch ủy ban tình báo thượng viện và có ảnh hưởng rất lớn trong các chính sách ngoại giao thời Barack Obama và Joe Biden hiện nay.

Feinstein có liên hệ rất mật thiết với các quan chức cao Trung Quốc. Là một thị trường được chỉ định năm 1978, bà lập tức tạo quan hệ mật thiết với Trung quốc. Hoa Kỳ thiết lập ngoại giao với Trung Quốc năm 1979 và ngay năm sau 1980, Feinstein thực hiện tình hữu nghị “Thành phố chị em” giữa San Francisco và Thượng Hải.

Năm 1980 Feinstein kết hôn với ông Richard Blum, một nhà đầu tư thích làm ăn với Trung Quốc. Sự thích thú làm ăn của Blum tỏ có hiệu quả tốt vì thị trường Thượng Hải lúc đó là ông Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) sau này là Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc.

Năm 1982, Feinstein thăm Thượng hải với chồng và đã khiêu vũ điệu “Waltz” với thị trưởng Jiang và ông đã hát “Một ngày nào đó khi chúng ta trẻ” (One day when we were young).

Chồng bà, Richard Blum đã mở một công ty chuyên về các dịch vụ ngân hàng thương mại và quản trị tiền bạc gọi là Richard Blum và các cộng tác viên khoảng năm 1995 (Richard Blum & Associates). Khi vợ ông kết nối tình thành phố chị em với chế độ Trung Quốc, Blum bắt đầu gặt hái được nhiều lợi ích và thành quả kinh doanh qua sự liên hệ với Giang Trạch Dân.

Năm 1999, Feinstein đắc cử chức Thượng nghị sĩ liên bang và rời về Hoa Thịnh Đốn cư ngụ, còn chồng bà ở lại vùng Vịnh (Bay area) làm ăn kinh doanh với Trung quốc.

Là Thượng nghị sĩ liên bang, trong nhiều thập kỷ Feinstein có nhiều phát biểu có lợi cho Trung Quốc. Bà ủng hộ Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization-WTO) và cho Trung Quốc hưởng điều khoản tối huệ quốc (Most favored-nation).

Feinstein ít khi nặng lời và chỉ trích các nhà lãnh đạo Trung Quốc, bỏ qua các hành động tàn ác của chế độ Bắc kinh như trong vụ tàn sát ở Thiên An Môn mà Giang

Trạch Dân lúc đó là thị trưởng Thượng Hải đóng vai trò chính. Feinstein xác nhận bà mềm mỏng với chế độ Cộng sản Bắc Kinh. Bà nói trên nhiều phương diện “Trung Hoa dân chủ hơn Hoa Kỳ” và tuyên bố “Tôi đôi khi nói rằng có lẽ trong kiếp trước tôi là người Trung Quốc” (I sometimes say that in my last life I was Chinese).

Tóm lại, nhờ vào trò Thượng nghị sĩ liên bang, với thái độ khá thiện cảm và mềm mỏng đối với Trung Quốc, Richard Blum, chồng bà kinh doanh rất thành công ở Trung Quốc, trở nên giàu sụ với nhiều công ty được thiết lập như chủ tịch và giám đốc công ty Shanghai Pacific Partners, Newbridge Capital, Chinese Soybean Milk Company, Real Estate Company CB Richard Ellis v.v...

2-Nancy Pelosi.

Nancy Pelosi là thành viên lâu năm ở Quốc hội và Chủ tịch Hạ viện. Những năm trước trong sự nghiệp chính trị, Pelosi thường chỉ trích gay gắt các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc nhưng sau này bà tỏ ra mềm mỏng hơn khi gia đình bà tìm kiếm và nhận được nhiều cơ hội kinh doanh hái ra tiền với Trung Hoa lục địa. Những người thân cận với Pelosi đã nhận thấy Pelosi đã thay đổi thái độ với Trung Quốc.

Chồng bà và con trai bắt đầu tìm kiếm và nhận được nhiều cơ hội làm ăn với Trung Quốc. Paul, chồng bà đã trở thành một nhà đầu tư đối tác trong công ty “Matthews Investment Capital”, một hội viên tiên phong trong thị trường đầu tư ở Trung Quốc. Công ty Matthews do William Hambrecht quản lý là người bạn lâu năm ủng hộ Pelosi trong sự nghiệp chính trị. William từng ủng hộ đảng Dân chủ nhiều triệu mỹ kim. Số vốn đầu tư nổi tiếng nhất của công ty Matthews là ở Quỹ Trung Quốc (China Fund).

Khi Paul, chồng của Pelosi, trong ban giám đốc điều hành, bà đã đầu tư một số tiền rất lớn trong công ty Matthews. Năm 2010, bà đã giữ một số cổ phần có trị giá từ 5 đến 25 triệu đô la trong quỹ Matthews chuyên đầu tư vào Á châu. Gia đình Pelosi cũng đầu tư vào công ty dịch vụ và chuyên chở hạng sang (limousines) gọi là Global Ambassador Concierge cung cấp dịch vụ chuyên chở hạng sang khắp thế giới. Một thị trường béo bở là Summer Olympics-Beijing-2008.

Con trai của Pelosi, Paul Pelosi Jr. cũng tìm kiếm cơ hội làm ăn trên lục địa Trung Hoa. Tháng 6/2010 Paul Pelosi giữ một ghế trong ban cố vấn của nhóm năng lượng phổ quát và dịch vụ cho công ty “Tree Top Industries”. Tree Top sau này đổi thành Global Tech Industries. Sau khi được bổ nhiệm như một thành viên cố vấn, công ty gửi Paul Pelosi và chủ tịch hội đồng quản trị sang Việt Nam và Trung Quốc tìm kiếm các đối tác đầu tư. Paul Pelosi Jr. cũng là thành viên trong ban quản trị của công ty khác International Media Acquisition Corp. với những kế hoạch tham vọng ở Trung quốc.

Tệ hơn nữa, sau một năm COVID-19 virus xảy ra ở Trung Quốc, chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngăn cản những cố gắng của Quốc hội nhằm điều tra nguồn gốc xuất xứ của COVID-19 có dấu hiệu rõ ràng từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Tóm lại gia đình Nancy Pelosi cũng trở nên rất giàu có nhờ liên hệ với Trung quốc.

3- Mitch Mc Connell.

Mitch Mc Connell, thượng nghị sĩ từ bang Kentucky và bà Elaine Chao kết hôn năm

1983 và sau vài tháng đã có mặt tại Bắc Kinh, tuy không phải là thời gian tuần trăng mật đặc trưng (typical honeymoon).

Ông Mc Connell cùng với vợ và bố vợ mới cùng đi chung. Họ đã có nhiều buổi họp mặt tư với các quan chức kỳ cựu Trung Quốc, gồm chủ tịch Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) bạn đồng lớp ở Trung Quốc vài thập niên trước đây. Những cuộc họp đã là đề tài chính của giới báo chí tại Bắc Kinh.

Bi kịch sát hại những người biểu tình, tại quảng trường Thiên An Môn, phần lớn là sinh viên, đã xảy ra mấy năm trước và rất ít các chính trị gia Hoa Kỳ đến thăm Trung Quốc sau đó. Mc Connell là chính trị gia Cộng Hòa thứ hai đến viếng thăm. Những cuộc hội họp liên quan một phần tới thương mại.

Theo giới truyền thông của chính quyền Trung Quốc Mc Connell và gia đình Chao tới Bắc Kinh theo lời mời của “Công ty Đóng tàu quốc doanh” (Chinese State Shipbuilding Corporation). Công ty đóng tàu quốc doanh vĩ đại này giữ vai trò chính cho sự phát đạt giàu có của gia đình Chao, vì trong vài thập niên tới, công ty “Foremost Maritime” một đế chế đóng tàu của gia đình Chao sẽ bành trướng đội thương thuyền phục vụ khách hàng trong nội địa Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Mc Connell đã ở trên đỉnh cao quyền lực trong nhiều thập kỷ. Ông từng là lãnh đạo đa số thượng viện và chỉ đạo cơ quan quyền lực này. Ngoài ra vợ ông, bà Elaine Chao đã phục vụ trong nội các của hai 7 đời tổng thống Hoa Kỳ, George W. Bush và Donald Trump. Cặp vợ chồng này có quyền lực tối thượng tại Hoa Thịnh Đốn.

Thượng nghị sĩ Feinstein tỏ ra phò Trung Quốc ra mặt, còn thượng nghị sĩ Mc Connell tỏ ra cân bằng nhưng ông và vợ ông có liên hệ sâu rộng và bền chặt với các tổ chức của bất cứ ai ở Hoa Thịnh Đốn có liên hệ với Bắc Kinh. Tác giả cuốn sách “Red Handed” nói “Sự giúp đỡ to lớn với miệng ít chỉ trích xem ra tồn tại và có hiệu quả” (Big help with a little badmouth seems to be alive and well).

Theo các chủ của các công ty đóng tàu, Foremost Maritime của James Chao thuộc loại công ty nhỏ, ít danh tiếng nhưng có liên hệ rất mật thiết với công ty đóng tàu quốc doanh Trung Quốc (Chinese State Shipbuilding Corporation—CSSC).

Gia đình Chao đầu tiên đặt hàng mua tàu từ Trung Quốc. Sau cuộc thăm viếng năm 1993 của thượng nghị sĩ Mc Connell, sự liên hệ phát triển mạnh giữa Foremost Maritime và CSSC. Từ năm 2001 tới 2011 Foremost Maritime tiếp nhận 10 tàu khổng lồ từ các công ty đóng tàu quốc doanh Trung Quốc. Khi Elaine Chao làm bộ trưởng giao thông thời chính quyền Donald Trump, sự liên hệ càng tăng lên cao độ.

Tháng 7 năm 2018 nhóm Foremost (Foremost group) ký kết nhiều khế ước cộng tác với CSSC đóng thêm 10 chiếc tàu nữa, gồm 6 chiếc không lò trọng tải 208.000 tấn, với trị giá 50 triệu đô la mỗi chiếc. Ngoài ra CSSC còn tài trợ chi phí đóng tàu cho Foremost. Thủy thủ đoàn là người Trung Hoa, khách hàng của Foremost gồm các công ty tây phương như Cargill và thường chuyên chở nguyên liệu ra vào các hải cảng Trung Quốc và cũng chuyên chở hàng cho các chủ thể quốc doanh như sắt và thép Vũ Hán (Wisco) và thép Rizhao.

Mc Connell và Chao nhận được món quà từ cha, James Chao, là sự đóng góp lớn nhất và duy nhất cho khối tài sản cá nhân của hai người.

Theo một số nhà quan sát và các nhà báo điều tra còn có trên 40 thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang như John Kerry và tiểu bang như Lee Terry bang Nebraska, có liên hệ làm ăn với Trung quốc trở nên giàu có với mức độ thấp hơn.

Bắt Tại Trận (Phần 3) **III/ Silicon Valley.**

Năm 2015, tất cả các tổng giám đốc (CEOs) của các công ty kỹ thuật lớn nhất Hoa Kỳ tập trung lại tại tổng hành dinh bằng kính và thép của Microsoft bên ngoài thành phố Seattle. Các nhà lãnh đạo từ Amazon, 8 Airbnb, Apple và Facebook đều có mặt để đón người khách đặc biệt. Đối với Tập Cận Bình, đây là chặn dưng chân trên đường đến gặp Barack Obama tại Hoa Thịnh Đốn.

Mục đích thăm viếng Seattle trước hết là để tăng cường sự liên hệ của Bắc kinh với các ông trùm kỹ thuật Hoa Kỳ. Các ông trùm kỹ thuật đã kiên nhẫn chờ đợi vị khách đặc biệt. Khi Đặng Tiểu Bình vào phòng họp, các ông trùm của thung lũng Silicon như bị sét đánh. Tổng giám đốc Apple, Tim Cook hỏi “Các bạn có thấy phòng họp rung chuyển không ?” (Did you feel the room shake?)

Mấy ngày sau, một số ông trùm đã gặp riêng ông Tập lại có dịp nữa gặp chính con người ông. Dịp này là đến dự buổi tiệc quốc khách (State Dinner) tại tòa Bạch Ốc, phòng phía Đông (East room) được trang hoàng với các hoa hồng màu hồng, màu hoa đào và các hoa khác.

Các quan khách gồm hai trăm khách tinh hoa từ chính phủ và doanh nghiệp. Một số ông trùm kỹ thuật đã gặp ông Tập ở Seattle cũng có mặt. Trong số họ có Mark Zuckerberg, một đồng sáng lập trẻ của Facebook và vợ ông, Priscilla, người Trung hoa chính cống đang có thai. Khi Zuckerberg cuối cùng có dịp gặp mặt lại ông Đặng, ông đưa ra một yêu cầu bất thường: Liệu có thể nhà độc tài cộng sản đặt cho con ông một cái tên Trung hoa.

Một trong các ông trùm kỹ thuật ở Silicon Valley nhờ làm ăn với Trung quốc trở nên giàu sụ trước tiên phải nói là Bill Gates.

1-Bill Gates.

Bill Gates là một trong những người giàu nhất thế giới. Bàn tay nhuộm đỏ của Bill Gates với Trung Quốc để làm giàu ở trong các lãnh vực sau đây:

a/ Không một ai có thể trách móc một tổng giám đốc công ty nhận ra những cơ hội làm ăn béo bở trong thị trường Trung quốc. Bill Gates là một điển hình. Ông đã đầu tư trong các công ty liên quan tới đặc khu kỹ nghệ quân sự Bắc Kinh.

b/ Microsoft đã giúp chế độ Bắc Kinh kiểm duyệt các thông tin trên mạng. Tháng 6 năm 2005, Microsoft đã thiết lập một chương trình không gian MSN tại Trung Quốc nhằm kiểm duyệt các tin tức liên quan tới “Dân chủ, Nhân quyền và Tự do ngôn luận”. Hệ thống MSN cũng chặn đứng và giới hạn các kết quả nghiên cứu các vấn đề như “Nền Độc lập Tây Tạng, Pháp Luân Công và Quảng trường Thiên An Môn”

c/ Ngoài vấn đề biện giải cho việc kiểm duyệt của Bắc Kinh Gates đã tiếp tục xoa dịu chính quyền Trung Quốc bằng cách đưa hàng ngàn việc làm 9 từ Hoa Kỳ sang Trung quốc và hứa sẽ cố gắng đưa nhiều và mau hơn nữa. Những cố gắng của Gates nhằm ủng hộ các chính sách của Trung Quốc đã được tưởng thưởng khi trong năm 2006 tờ báo nhà nước “People’s Daily Online” đã nêu tên Gates là một trong 50 “ngoại nhân đã hình thành sự phát triển tân tiến của Trung Hoa”. Trong danh sách còn có Karl Marx, Vladimir Lenin, Albert Einstein, Charles Darwin và Joseph Stalin.

d/ Sự liên hệ giữa Microsoft và Bắc Kinh ngày càng phát triển. Năm 2010 Microsoft bước thêm một bước nữa trong vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Microsoft thiết lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu ở Trung quốc về thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence-AI) với một đại học quân sự Trung Quốc, một lãnh vực nghiên cứu thiết yếu có tác dụng lớn tới nền kinh tế và trên trận chiến.

e/ Gates cũng cộng tác với Công ty nguyên tử quốc gia Trung Quốc (Chinese National Nuclear Corporation-CNNC) để sản xuất động cơ phản lực thế hệ mới (Next Generation Reactor). Kỹ thuật này liên quan tới cái mà gọi là động cơ phản lực làn sóng du hành (Traveling Wave Reactor)

f/ Bill Gates hết lời khen ngợi Đặng Tiểu Bình. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo “People’s Daily” của đảng cộng sản năm 2017. Gates đề cập tới sự liên hệ với Đặng Tiểu Bình và nói chuyện rất lâu với ông ấy trong lãnh vực khoa học. Gates nói “Tôi rất ngưỡng mộ sự làm việc hăng say ngày đêm của chủ tịch Đặng Tiểu Bình. Ông có mặt trong các tiểu ban để giải quyết chuyện này, chuyện kia. Ông ta thực đáng kính nể, có thể cống hiến trong nhiều cách”.

Đây chỉ là một số ít dữ liệu người viết trích dẫn ra từ cuốn sách “Bắt Tại Trận” (Red Handed) của Peter Schweizer đề cập đến Bill Gates.

2- Google.

Google cũng có một lịch sử tương tự nhưng phức tạp hơn nhiều với Trung Quốc. Công ty Google được thiết lập năm 1998 và đã nhìn thấy cơ hội và hoạt động mạnh mẽ để thành công trong thị trường Trung Quốc. Hy vọng của công ty là mong cung cấp dịch vụ cho cá tỷ người Trung Quốc và nhanh chóng nhận thấy áp lực kiểm duyệt tin tức từ chính quyền Trung Quốc nên trước tiên cũng cẩn thận xử dụng một số từ ngữ. Youtube, công ty con đã cố gắng điều chỉnh các câu chỉ trích đảng cộng sản Trung Quốc.

Eric Schmidt, tổng giám đốc Google, đã coi sự cộng tác với chế độ cộng sản như một phúc lợi. Quả thực Google đã cộng tác với chế độ cộng sản và ngay cả với quân đội để thu lượm các tin tức.

Năm 2017, Google thông báo thiết lập trung tâm nghiên cứu lãnh vực “Thông minh nhân tạo” (Artificial Intelligence-AI) tại Bắc kinh. Sự cộng tác của Google với China về AI xảy ra cùng năm đảng cộng sản và chính quyền Trung Quốc thiết lập “Kế hoạch Phát triển Thông minh Nhân tạo”.

Tướng thủy quân lục chiến, James Dunford, lúc đó là tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ nói với ủy ban thượng viện Hoa Kỳ, sự cộng tác với Trung Quốc về AI làm lợi trực tiếp cho quân lực Trung quốc và gây nguy hại cho An ninh quốc phòng Hoa Kỳ.

Năm 2018 Google yểm trợ tài chính cho việc nghiên cứu AI cho đại học Trung quốc Tsinghua và thường được gọi là China's MIT.

Tháng 6/2018, Google ký kết một hiệp ước nghiên cứu nữa với đại học Fudan, một đại học tinh hoa trong vùng đông bắc Thượng Hải.

3- American Tech Giant Intel

Cũng đầu tư vào các công ty nghiên cứu Thông minh Nhân tạo (AI) có liên hệ với quân lực Trung Quốc. Intel cũng là nhà đầu tư cùng với Sequoia Capital Trung quốc vào Horizon Robotics có liên hệ với quân đội nhân dân giải phóng (People's Liberation Army-PLA).

4- Cisco Systems.

Cisco bỏ vào 100 triệu đô la để thành lập công ty hỗn hợp với Inspur, một công ty điện toán Trung quốc chú trọng phát triển một hạ tầng kỹ thuật thông tin tân tiến. Inspur cũng có liên hệ với quân lực Trung Hoa

5- Twitter.

Twitter thành lập năm 2006. Năm 2010, Jack Dorsey sững sờ khi nghe tin rằng Twitter bị cấm hoạt động ở Trung Quốc lúc ông đang là Tổng giám đốc. Sự đáp lại của Twitter là đề nghị một hình thức kiểm duyệt phù hợp với luật lệ địa phương (Local laws) của các chính quyền địa phương.

Twitter theo đuổi các giao dịch với chính quyền Trung quốc và chiêu mời khách hàng các dịch vụ của công ty. Twitter đã ký kết cộng tác với cơ quan thông tin nhà nước "Xinhua News Agency" và giúp phổ biến các thông điệp trên khắp thế giới.

6- Elon Musk.

Elon Musk là một trong những người giàu nhất trên thế giới và có lẽ là người có viễn tưởng kỹ thuật sâu sắc nhất trên hành tinh này. Là một nhà đầu tư sớm vào Paypal, công ty chuyên về kỹ thuật. Musk bắt đầu thiết lập một số công ty tiên phong gồm Space-X, Tesla và Boring Company trong số 11 các công ty khác.

Musk là một xáo thủ phát triển làn sóng kỹ thuật trong tương lai với một phương cách khác thường và say đắm. Tham vọng lớn của ông là gửi một triệu người lên hỏa tinh (Mars) khoảng năm 2050. Sự giàu có của Musk gia tăng mạnh nhờ làm ăn với Bắc Kinh.

Sau lần đề cập về những thách thức từ Trung Quốc và sau khi nhận được nhiều ưu đãi Musk bắt đầu ca ngợi nồng nhiệt chính quyền và đảng cộng sản Trung Quốc.

Năm 2016, Musk tuyên bố kế hoạch bao trùm vùng trời với vệ tinh của ông để cung cấp một mạng lưới cao tốc trên khắp thế giới với những phát sóng bằng vệ tinh rất khó bị chặn.

Năm 2018, công ty Tesla của Musk bắt đầu sản xuất xe hơi điện để xuất cảng. Ông phàn nàn mức thuế quá cao của Bắc Kinh trên các xe hơi nhập cảng trong đó có xe Tesla của ông. Thuế suất lên tới 25% trong khi Hoa Kỳ áp dụng thuế suất 2.5% trên các xe nhập cảng.

Musk cũng luôn luôn lưu ý rằng các công ty của ông, đặc biệt là Space X, sẽ bị màn lưới tình báo Trung Quốc nhòm ngó và Space-X là mục tiêu chính yếu của hoạt động gián điệp Trung Quốc và Bắc Kinh xem ra đã thành công ăn trộm các thiết kế liên quan tới thiết kế tên lửa tàu vũ trụ của công ty ông. Musk, chính ông cũng nhận ra rằng một số cơ quan Trung quốc đã ăn cắp mã số phần mềm từ công ty Tesla.

Nhưng sau này Musk hoàn toàn đổi giọng vì Bắc Kinh đã xây dựng một nhà máy vĩ đại sản xuất xe Tesla ở Trung quốc và năm 2017 chính quyền Trung Quốc qua công ty Tencent Holdings vừa là nhà đầu tư và cố vấn.

Ngân hàng quốc doanh Trung Quốc cũng cho Tesla vay 1.6 tỷ đô la để yểm trợ. Sau này Musk còn đề nghị thiết lập một nhà máy thiết kế các kiểu mẫu xe hơi và một trung tâm nghiên cứu ở Trung quốc.

Musk đã trở thành người quảng cáo cho Bắc Kinh. Tháng giêng 2021 trong một cuộc phỏng vấn, ông cho rằng chính quyền Bắc Kinh có trách nhiệm (more responsible) với nhân dân Trung Quốc hơn là chính quyền bầu chọn dân chủ Hoa Kỳ. Ông ca ngợi nhân dân Trung Quốc thông minh và chịu khó làm việc.

Tháng 3/2021, trên đài truyền hình, Musk ca ngợi sự lãnh đạo của Trung Quốc khi ông nói “Tôi rất lạc quan và tin tưởng tương lai của Trung Quốc sẽ rất sáng lạn và Trung Quốc trên đường tiến tới một nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và thịnh vượng trong tương lai”.

7- America's Tech Titans và Kinked In.

Các ông trùm giàu có của hai công ty này cũng kinh doanh ở Trung Quốc trong lãnh vực Internet. Cả hai đều có nhiều mối liên hệ kinh doanh béo bở với chính quyền Bắc Kinh và mạng lưới tình báo Trung Quốc.

Nếu Silicon Valley là trung tâm đổi mới (Innovation) của Hoa Kỳ thì Wall Street là bộ máy tài chánh, và nhiều ông chủ tài chánh trên vũ trụ, những người thừa hưởng tối hậu của hệ thống kinh tế tư bản thị trường tự do đều có những liên hệ với các nhà lãnh đạo độc tài ở Bắc Kinh.

Bắt Tại Trận (Phần 4) IV/ Wall Street.

1- Stephen Schwarzman

Tháng giêng 2017, hàng tá khách mời tới biệt phủ Palm Beach cho một đại tiệc được tổ chức kỹ lưỡng hoành tráng không thể tưởng tượng nổi. Một trong những ông trùm giàu có nhất Wall Street tổ chức mừng lễ sinh nhật thứ 70. Đề tài đại tiệc là “Con đường tơ lụa” (Silk Road) và tiết mục tiêu khiển gồm lính Mông Cổ, các diễn viên nhào lộn và ngay có cả một cặp lạc đà.

Những khách tham dự gồm những nhân vật siêu giàu từ lãnh vực tài chánh cũng như một số thành viên nội các mới thành lập của Donald Trump như Steve Munchkin, Elaine Chao, bộ trưởng thương mại sắp được bổ nhiệm chính thức Wilbur Ross, Ivanka Trump và Jared Kushner.

Stephen Schwarzman thực sự biết cách tổ chức một đại tiệc như thế nào. Ông là một

trong những người quyền lực nhất ở Wall Street. Tạp chí Fortune Magazine gọi ông là “Vua của Wall Street” (King of Wall Street). Ông thành lập “Nhóm Blackstone” (Blackstone Group) để trở thành một công ty tài chính khổng lồ thế giới. Schwarzman tham gia trong nhiều mối làm ăn táo bạo trong sự nghiệp, nhưng gay go nhất là một đối tác với chế độ cộng sản Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã đầu tư vốn tài chính và chính trị vào sự thành công kinh doanh của một nhà tài chính tốt nghiệp đại học Yale.

Đồng thời Schwarzman cũng phục vụ như một “Đại sứ thiện chí” (Goodwill Ambassador) cho Bắc Kinh, làm giám chỉ trích và ca ngợi các chính sách của chế độ Bắc Kinh. Như ông thường diễn cợt, ông là một người trung gian giữa hai đại cường, phục vụ như “một đại sứ” không chính thức của Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Bắc Kinh hưởng lợi rất lớn khi liên hệ với Wall Street, theo những cách thức giống và khác với Hoa Thịnh Đốn và Silicon Valley. Các ông trùm Wall Street la vang các cơ hội làm ăn tại Trung quốc có giàu tài chính, những ve vuốt và quyến rũ khiến Trung Quốc trở nên quan trọng đối với họ. Điều này làm lợi cho Bắc Kinh rất nhiều. Các nhà tư bản hàng đầu Hoa Kỳ ca ngợi chế độ độc tài, giúp tài trợ các hoạt động, ngay cả cấp vốn cho các nỗ lực quảng bá cho chế độ.

Nhưng tại sao phải là Trung Quốc. Các người Mỹ giàu nhất không thể làm giàu ở các quốc gia khác được sao? Trung quốc cung ứng những thứ mà các quốc gia khác không làm được.

Trước hết các nhà tài chính nhìn thấy nhiều người trên thế giới ngăn cản cải tiến (Innovation). Thứ đến các ông trùm Wall Street luôn luôn nói việc làm của họ là sống hay chết và Trung Quốc cho phép họ tới gần một nguy hiểm thực sự nhưng không nguy hiểm cho Trung Quốc. Cuối cùng không danh từ nào quyến rũ bằng “Tăng trưởng” (Growth) và Trung Quốc cung ứng một cách chắc chắn trong nhiều thập niên.

Những thành công tài chính lớn lao của Schwarzman một phần là kết quả của sự liên hệ mật thiết với các viên chức đảng cộng sản Trung quốc ở Bắc Kinh. Ông tư bản này có sự liên hệ sâu rộng và bền chặt với đảng viên cộng sản Trung Quốc. Ông gặp lần đầu đương kim chủ tịch Trung Quốc Đặng Tiểu Bình năm 2007. Schwarzman phát biểu “Nếu anh muốn hoàn thành một chuyện gì ở Trung quốc thì sức mạnh những liên hệ của anh mang lại mọi sự”.

Sự phát triển kinh tế của Trung Quốc là kết quả của nhiều yếu tố và không thể đánh giá thấp vai trò tài chính của Wall Street và những người như Schwarzman. Vốn đầu tư từ những người chơi ở Wall Street đã tài trợ sự phát triển kinh tế và xây đắp sức mạnh quân sự.

Năm 2007 công ty Blackstone của Schwarzman đăng trên sàn chứng khoán và tìm được một đối tác đặc biệt là chính quyền và đảng cộng sản Trung Quốc mua 9.9% cổ phần trong tích sản Blackstone trị giá 3 tỷ đô la được thực hiện qua “Công ty đầu tư Trung Quốc” (China Investment Corporation-CIC). Ngoại trừ đầu tư, Bắc Kinh còn hứa rằng sẽ giúp Blackstone thành công. Đây là một thành công nhị trùng vì giúp cho sự bành trướng các kế hoạch ở Trung Quốc.

Sự liên kết của Schwarzman với Trung Quốc hết sức lớn đến mức năm 2013 ông thiết lập một kế hoạch táo bạo trị giá 100 triệu đô la để thành lập một chương trình học bổng giáo dục toàn cầu (Global Education Scholarship 14 Program) ở Trung Quốc để cạnh tranh với chương trình học bổng “Rhodes Scholarship” của đại học Oxford University tại Anh Quốc nhằm cung ứng giáo dục Anh quốc cho mọi người trên thế giới có thể học được những giá trị của nền văn minh Anh quốc. Khi còn trẻ Schwarzman bị từ chối học bổng Rhodes và có lẽ đây là động lực khiến ông thiết lập một chương trình học bổng khác.

Các học giả của chương trình học bổng của Schwarzman không theo học tại một đại học tư như Oxford, mà tại đại học Tsinghua University, trung tâm huấn luyện giới tinh hoa trong chính quyền và đảng cộng sản Trung Quốc.

Các sinh viên từ khắp thế giới, đặc biệt là từ Hoa Kỳ có thể tới và làm quen với hệ thống cộng sản Trung Quốc. Schwarzman giải thích rằng mục đích ông thiết lập một chương trình học bổng là để các học viên sẽ trở về nước giải thích những thay đổi to lớn ở Trung Quốc để tránh sợ sệt và hiểu lầm Trung Quốc.

Nói tóm lại, Schwarzman liên kết làm ăn với nhiều viên chức quyền lực trong đảng cộng sản và quân đội Trung Quốc trong nhiều lãnh vực và đã trở nên giàu sụ.

2- Ray Dalio và Larry Fink.

Ngoài ra còn có nhiều ông trùm giàu có tại Wall Street, nhờ có các quan hệ mật thiết với các quan chức cấp cao ở Bắc Kinh, trở nên giàu có kékéchù. Tự chung họ không đá kích chế độ cộng sản Bắc Kinh, mà luôn luôn bào chữa và ca ngợi Trung Quốc như Ray Dalio và Larry Fink.

Một trong những người quyền lực nhất tại Wall Street là Ray Dalio, người thiết lập Bridgewater, một quỹ lớn nhất thế giới. Dalio có chương mục riêng đầu tư vào thị trường chứng khoán lúc 12 tuổi. Ông có nhiều tỷ đô la trong quỹ đầu tư của ông. Chỉ năm 2018 ông đã nhận được số tiền bồi thường ước tính 2 tỷ đô la từ quỹ Bridgewater. Ông tuyên bố “chủ nghĩa tư bản là hệ thống tốt nhất trên thế giới nhưng nó không phục vụ những người Mỹ bình thường”.

Dalio được hưởng một đẳng cấp đầu tư như một ngôi sao nhạc Rock (Rock Star Investor Status) ở Trung Quốc và công việc kinh doanh của ông phát đạt nhờ sự giúp đỡ từ chính quyền Bắc Kinh. Năm 2020, chính quyền Trung Quốc cho phép ông thiết lập quỹ đầu tư thứ hai.

Larry Fink, là người thiết lập Black Rock, công ty quản lý tài sản lớn nhất. Ngoài số tiền Black Rock quản lý, còn cung cấp các công cụ phân tích cho các công ty đầu tư khác để có những quyết định đầu tư đúng, chẳng hạn những người quản trị những khối tiền lớn phải chú tâm tới thế giới tài chính, ít ra một phần, qua lăng kính tài trí của Black Rock.

Larry Fink muốn các nhà đầu tư phải chú tâm tới không chỉ doanh lợi mà còn phải làm gì tốt cho xã hội qua các công ty. Nhưng những tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cuộc đầu tư ở Trung Quốc. Thực ra, Fink ca ngợi chế độ cộng sản Bắc Kinh và tránh chỉ trích những hành động đáng sợ ở xứ này. Fink sinh trưởng tại Van Nuys California, tốt nghiệp từ University of California, Los Angeles. Fink là một chức nghiệp tài chính trẻ và cấp tiến.

Bắt Tại Trận (Phần 5) **V/ Các nhà ngoại giao.**

Hoa Kỳ chỉ định các nhà ngoại giao để bảo vệ và bành trướng lợi ích quốc gia ở ngoại quốc. Nhưng sau khi mãn nhiệm, họ thường phục vụ quyền lợi của các chính quyền ngoại quốc và các tổ chức sở tại. Họ là những mục tiêu giúp gây ảnh hưởng tinh thần “Giúp đỡ lớn với ít xấu miệng” (Big help with a little badmouth) ngày càng trở nên ăn khách. Chỉ trích Bắc Kinh quá nặng sẽ mất các cơ hội kiếm tiền. Nhiều nhà ngoại giao không còn tại chức hay về hưu trở nên rất giàu có nhờ phục vụ các lợi ích của chính quyền Trung Quốc, gồm những người tiêu biểu như sau:

1-Henry Kissinger

Henry Kissinger là khoa trưởng (Dean) các nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Ông quan tâm tới những thách thức của Bắc Kinh đối với Hoa Kỳ, khi ông tuyên bố “Khi người Trung Quốc không cần chúng ta, họ sẽ trở thành rất khó để đương đầu” (When the Chinese don't need us, they are going to be very difficult to deal with).

Kissinger là cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thống Richard Nixon và tổng thống Gerald Ford. Chính ông thực hiện nghiệp vụ ngoại giao bí mật với các viên chức chính quyền Trung Quốc bắt đầu từ năm 1991. Chủ tịch Mao Trạch Đông không có dấu ấn mấy với Kissinger khi ông nói Kissinger chỉ là một “người nhỏ bé kỳ quặc (A funny little man) và tỏ ra bối rối mỗi lần gặp ông”

Khi Kissinger rời chính quyền năm 1977 ông dành trọn vẹn sự nghiệp cho lãnh vực đại học và chính trị và bây giờ là thời gian kiếm tiền của ông. Ông nói “Kiếm tiền thực là một việc nhàm chán, ngay cả khi nó là cần thiết” 16 khi nói chuyện với bộ trưởng ngoại giao Nga Andrei Gromyko trong cuộc gặp mặt lần chót.

Tháng 10/1988 ông thiết lập công ty hùn hiệp đầu tư giới hạn gọi là “China Ventures” dự trù là bánh xe nối kết các công ty Hoa Kỳ hùn hiệp đầu tư với chính quyền Trung Quốc. Kissinger là chủ tịch, Tổng giám đốc và đối tác tổng thể. Việc giao dịch này hy vọng đưa lại một số tiền rất lớn cho Kissinger. Ông nhận được hơn một triệu đô la hàng năm cho chi phí quản trị và 20% doanh lợi sau khi các nhà đầu tư được 8%.

Năm 1977 Kissinger là cố vấn quan trọng cho một công ty móc nối hành lan (Lobbying) nhằm tăng cường những liên hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và thúc đẩy việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế.

Kissinger còn thiết lập một công ty cố vấn luật pháp cho các công ty ngoại quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ, muốn làm ăn với Trung Quốc, và các công ty Trung Quốc kinh doanh tại Hoa Kỳ và khắp thế giới. Trong thời gian này, ông đi lại Trung Quốc cả trăm lần, và mỗi lần lưu lại một thời gian dài 3 hay 4 tháng. Ông từng nhìn nhận Trung Quốc là quê hương thứ hai của ông.

2- Alexander Haig.

Alexander Haig là bộ trưởng ngoại giao thời tổng thống Ronald Reagan, sau khi rời bỏ chính quyền ông tham gia vào nhóm làm việc cho các công ty được bảo trợ bởi chính quyền Trung Quốc. Ông giữ chức “Cố vấn kỳ cựu danh dự” (Honorary Senior Advisor) cho các công ty quốc doanh Trung Quốc như China Ocean Shipping Co-hay

COSCO.

3- Madeleine Albright.

Năm 1988, Bill Clinton chọn Albright làm bộ trưởng ngoại giao và tháng 5/1988 bà có mặt tại Trung Quốc để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của tổng thống Bill Clinton. Như là bộ trưởng ngoại giao, Albright là nhân vật chính trong cố gắng đưa Trung quốc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới. Bà cho rằng vì gia nhập WTO, Trung Hoa sẽ rời bỏ (căn nhà mà Mao đã xây cất) gồm các công ty quốc doanh, định chế kế hoạch trung ương, các nông trường, bộ máy hành chính tầm gửi ăn bám, cũng như các định chế và tổ chức ngoài tầm kiểm soát của đảng cộng sản Trung Quốc. Bà lý luận rằng tư cách hội viên WTO sẽ giúp Hoa Kỳ thâm nhập vào thị trường Trung Quốc để gia tăng xuất cảng, giảm thiểu thâm hụt cán cân thương mại và tạo nhiều công ăn việc làm được trả lương cao.

Albright thiết lập nhóm Albright Group sau đổi thành Albright Stonebridge, một công ty “Cố vấn chiến lược” có lợi nhờ những quan hệ đã 17 tạo được khi là bộ trưởng ngoại giao. Bà cũng thành lập quỹ Albright Capital mặc dầu thiếu kinh nghiệm trong thế giới tài chánh.

4- William Cohen.

William Cohen, tổng trưởng quốc phòng trong nội các Bill Clinton. Ông là thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Maine và đã thành lập Cohen Group năm 2001 để cố vấn mọi vấn đề từ kỹ nghệ quốc phòng tới ngoại giao. Cohen phục vụ trong chính quyền hơn 30 năm, trước tiên là dân biểu trong Quốc hội và sau là thượng nghị sĩ liên bang rồi bộ trưởng quốc phòng, là ứng viên lý tưởng liên lạc với Bắc Kinh.

Ông thiết lập Cohen Group liên hệ rất chắc chắn với Bắc Kinh. Như là một dân biểu, ông thăm viếng China lần đầu năm 1978 và đã gặp Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping) từ đó ông có mặt thường xuyên trong các cuộc thương thảo về phát triển thương mại và an ninh. Cohen Group còn đi xa hơn cả Kissinger và Albright, chẳng những giúp các công ty Mỹ nhảy vào thị trường Trung Quốc mà còn giúp các công ty Trung Quốc xâm nhập thị trường thế giới và đầu tư ở Hoa Kỳ.

5- Condoleezza Rice.

Theo chân Madeleine Albright, Condoleezza Rice đã trở thành người đàn bà thứ nhì như là Bộ trưởng ngoại giao dưới thời tổng thống George Bush con năm 2005. Dưới chính quyền Bush các chính sách liên hệ với Trung Quốc, nghĩa là giao dịch thương mại mạnh hơn, đầu tư vốn, chuyển nhượng kỹ thuật là lệnh hàng ngày.

Năm 2009, sau khi rời bỏ chính quyền, Rice thiết lập công ty cố vấn chiến lược gọi là Rice, Hadley, Gates và Manuel (RHGM). Nghiệp vụ thương mại chính của công ty là giúp chỉ dẫn các công ty về luật lệ xuất cảng kỹ thuật mới liên quan tới chính trị, chính sách, các vấn nạn luật lệ liên quan tới sự bành trướng của các công ty. Danh sách khách hàng của RHGM được giữ bí mật.

Trên đây là những nhà ngoại giao tiêu biểu làm ăn với chính quyền Bắc Kinh để trở nên giàu sụ và Bắc Kinh đã trở nên ngày càng hùng mạnh về kinh tế và quân sự.

VI/ Giáo dục Cao Cấp.

Joe Tsai là một doanh nhân tỷ phú về ngành kỹ thuật, tốt nghiệp cao học đại học Yale, bang Massachusetts, đã tặng trung tâm luật Trung Quốc tại trường luật đại học Yale

30 triệu đô la và để vinh danh cha ông, Paul Tsai, trung tâm đã đổi tên là Paul Tsai Center.

Tài sản của Joe Tsai ước tính lên tới 30 tỷ đô la nhờ sự tham gia công ty kỹ thuật khổng lồ Trung Quốc Alibaba. Tsai cộng tác với Alibaba năm 1999 và chủ nhân là Jack Ma hoạt động tại một căn phòng với 20 nhân viên làm việc 16 giờ một ngày trong suốt tuần lễ, Các nhân viên phải ở cách xa công ty 10 phút di chuyển. Jack Ma sinh ra trong một gia đình nghèo ở Đài loan, trái lại Joe Tsai sinh trưởng trong một gia đình danh tiếng cũng ở Đài loan.

Trong khi Jack Ma ôm mộng lớn làm cho Alibaba thành một công ty vĩ đại nhưng lại không có kiến thức và kinh nghiệm trong lãnh vực tài chánh Tây phương vì vậy Joe Tsai đã trở thành cánh tay phải (right hand man) của Jack Ma. Tsai giữ vai trò viên chức tài chánh chính yếu rồi trở thành phó chủ tịch điều hành Alibaba. Alibaba không thể trở thành một công ty khổng lồ như ngày nay nếu không có Joe Tsai, ông trở thành “viễn kính quốc tế cho cả nhóm”

Alibaba có những đồng minh quan trọng trong chính quyền Trung Quốc rất cần cho sự phát đạt của công ty. Khi Alibaba lên giàn chứng khoán Nữ Ước, công ty có nhiều cổ đông từ nhóm tinh hoa trong đảng cộng sản Trung Quốc gồm các con và cháu, những thành viên có ảnh hưởng lớn trong đảng cộng sản. Theo tạp chí New York Times, Alibaba có liên hệ mật thiết với các viên chức cao nhất trong chính quyền. Alibaba được tổ chức giống hệt như chính quyền cộng sản. Jack Ma là thành viên lâu năm và trung thành trong chính quyền Bắc Kinh. Những liên hệ mật thiết của đại học Yale với Trung Quốc đặc biệt là nhóm tinh hoa Trung Quốc không xảy ra ngẫu nhiên, mà Yale có những liên hệ lịch sử sâu đậm với quốc gia này.

Hiện nay có hơn tám trăm sinh viên và khoảng gần tám trăm học giả Trung Quốc cư trú tại khuôn viên đại học Yale. Yale, từ nhiều thập niên qua đã xây đắp những quan hệ với Trung Hoa trong lãnh vực đại học và tài chánh và coi Trung Quốc như là chủ đề ưu tiên trong suy tính chiến lược. Như ông cựu viện trưởng Yale, Rick Levin phát biểu trong thập niên 1990 “China đang trỗi dậy như một đại cường thế giới và xem ra đối với chúng ta thế kỷ mới là một thế kỷ Trung Quốc”.

Ngoài đại học Yale, hai đại học Harvard, bang Massachusset, và Stanford, bang California cũng có những liên hệ mật thiết với Trung Quốc qua các trung tâm nghiên cứu trên nhiều lãnh vực với nhiều sinh viên và học giả nổi tiếng được tài trợ toàn phần từ chính quyền Trung Quốc. Điển hình là tại đại học Harvard đã đứng tổ chức chương trình “đào tạo ngàn nhân tài” do Trung Quốc tài trợ.

Mục đích của chương trình này là đào tạo các khoa học gia, học giả, các doanh nhân thượng thặng trong các ngành kỹ nghệ tư nhân và quốc phòng. Và nhân cơ hội này Trung Hoa chiêu dụ những người này làm việc cho Trung Quốc với mức lương và bổng lộc rất cao, đồng thời mua chuộc và cài điệp viên để ăn cắp những tài liệu nghiên cứu mật. Trường hợp này đã xảy ra gần đây khi FBI Hoa Kỳ phát hiện một giáo sư Hoa Kỳ nổi tiếng trong ngành hóa học đã bị mua chuộc và trở thành một điệp viên của Trung Quốc.

Bắt Tại Trận (Phần 6) **VII/ Triều đại Bush.**

Như quý vị biết George H.W. Bush (Bush cha) là một nhà kinh doanh dầu hỏa (oil man) ở Texas. Cuộc chiến giải phóng Kuwait do Bush cha phát động khỏi tay Adam Hussein của Iraq cũng chỉ nhằm mục đích bảo đảm nguồn cung cấp dầu hỏa cho Hoa Kỳ nói chung và cho triều đại dầu hỏa Bush nói riêng. Cuộc chiến thứ hai do Bush con thực hiện cũng không ngoài mục đích trên dựa trên lý do bịa đặt Hussein đang phát triển chương trình nguyên tử.

Tuy nhiên trong dòng họ gia đình Bush, Neil Bush, con trai của Bush cha và em trai của Bush con, là người có những liên hệ chặt chẽ với chính quyền Bắc Kinh. Ông thường bào chữa và ca ngợi chính quyền Bắc kinh trên đài truyền hình quốc gia Trung Quốc. Đã có lần nói với các chính trị gia tại Hoa Thịnh Đốn “Tôi khuyên các bạn Mỹ đừng nhúng tay vào các công việc nội bộ của Trung Quốc”. Năm 2019 khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua “đạo luật Hồng Kông về nhân quyền và dân chủ” Neil Bush phát biểu “Tôi không hiểu những quyền tự do nào mà dân chúng Hồng Kông không được hưởng”.

Nói tóm lại, Neil Bush là người có liên hệ rất mật thiết với chính quyền Bắc Kinh và luôn luôn bào chữa và ủng hộ Bắc Kinh ra mặt.

Năm 2009, các cánh cửa mở rộng cho công cuộc kinh doanh của Neil Bush ở Trung Quốc. Ông đã giúp công ty dầu hỏa quốc doanh khổng lồ Trung quốc SINOPEC đầu thầu khế ước khai thác dầu hỏa tại Phi Châu. Năm 2016, Neil Bush giúp thiết lập một công ty khác, công ty cố vấn Á và Mỹ Châu (Asia and America Consultants-A&AC) “chú tâm vào việc cố vấn phát triển thương mại hợp nhất (merger) và tậu mồi (acquisition) quản trị quỹ và cố vấn tài chánh”

Neil Bush thiết lập một công ty với một cựu viên chức chính quyền trước đây trong Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (People's Republic of China PRC) cung cấp những lời khuyên về giao dịch với các xí nghiệp cỡ lớn dưới quyền quản lý của chính phủ trung ương, các xí nghiệp quốc doanh địa phương và tư nhân.

Neil Bush chẳng những hoạt động trong các giao dịch thương mại mà còn rất có lợi cho Bắc Kinh qua tổ chức gọi là “Quỹ George W Bush cho giao thương Hoa Kỳ-Trung Quốc” (George W Bush Foundation for US-China Relations).

Người thứ hai trong gia đình Bush có liên hệ làm ăn ở Trung quốc là Jeb Bush. Ông là thống đốc bang Florida trong hai nhiệm kỳ. Jeb Bush, sau khi mãn hai nhiệm kỳ thống đốc bang Florida, đã viếng thăm đảo Hải Nam tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Ông gọi đảo Hải Nam là Hạ Uy Di (Hawaii) của Trung Quốc.

Hải Nam (Hainan) đã là địa điểm thăm cảnh thời George Bush con, khi một máy bay chiến đấu Trung Quốc đụng phải vào một chiếc máy bay trinh thám thuộc lực lượng hải quân Hoa Kỳ và phải đáp khẩn cấp xuống đảo Hải Nam và chính quyền Trung Hoa đã bắt giữ 24 người trong phi hành đoàn 11 ngày.

Khi Jeb Bush trở lại đảo Hải Nam một thập niên sau, ông được tiếp đón như một vị thượng khách với vòng hoa quàng cổ. Theo giới truyền thông Trung Quốc cho biết

cựu thống đốc Florida đã ca ngợi sự phát triển môi trường và kinh tế tại đảo Hải Nam hết mình và mong ước thiết lập một mối bang giao tốt đẹp giữa đảo Hải Nam và Florida.

Jeb thành lập một công ty cổ vấn và nhiều quỹ đầu tư. Tháng 2/2012, ông trở lại Trung Hoa và gặp các viên chức chính quyền cao cấp nhất tại Bắc Kinh, gồm một cuộc họp riêng tại Đại sảnh Đường Nhân Dân (Great Hall of the People) rồi diện kiến phó chủ tịch Giang Trạch Dân (Xi Jinping) và hơn năm sau là Chủ tịch nước Trung Hoa.

Giang Trạch Dân phát biểu “Gia đình Bush đóng góp rất nhiều để thúc đẩy mối bang giao giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ”. Để trả lời lại Jeb Bush hứa sẽ “tiếp tục những đóng góp cho sự phát triển bang giao và sự hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia”.

Ba tháng sau, Jeb có cuộc gặp gỡ với Tan Xiangdong chủ tịch nhóm HNA. Nhóm này được coi là một “công ty bí mật” có liên hệ chặt chẽ với “giới quý tộc đỏ” (Red Aristocracy)

Theo mạng lưới của HNH, mục tiêu của Jeb Bush trong cuộc gặp mặt là “bàn về sự hợp tác trong thị trường rộng lớn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ”

Nhưng xa hơn nữa là cơ hội cho giới quý tộc đỏ trong việc phát triển giao thương thương mại với ứng viên khả dĩ là tổng thống Hoa Kỳ tương lai. Như đã nói, sau ba tháng, có cuộc gặp mặt với Tan Xiangdong, chủ tịch 21 HNA, Jeb Bush thiết lập một cái gọi là Britton Hill Holdings đưa vào công ty một số đối tác với nhiều kinh nghiệm ở Wall Street. Tuy nhiên các nhà đầu tư lớn nhất trong công ty của Jeb Bush là các thực thể Trung Hoa. Britton Hill tạo dựng một thực thể (Entity) gọi là cơ quan đại lý BH (BH logistics) kêu gọi đóng góp 26 triệu đô la đầu tư vào công ty chuyên chở dầu khí lỏng (liquid petroleum), và trong các nhà đầu tư có mặt nhóm HNA.

Chưa xong, quỹ đầu tư kế tiếp của Jeb là BH Global Aviation và cũng tìm kiếm các nhà đầu tư có liên hệ với chính trị tham gia. 98% của quỹ BH Global Aviation không phải là những người Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, BH Global Aviation là một thành phần quan trọng của nhóm HNA vì nó đã quản trị một công ty hàng không nội địa Trung Quốc. Trong số các nhà đầu tư vào công ty BH Global Aviation của Jeb có Guang Yang, tổng giám đốc công ty tài chính đặt tại Bắc Kinh gọi là Finergy Capital.

Tóm lại, trong triều đại Bush hai thành viên trong gia đình Neil và Jeb Bush là những người có liên hệ và trở nên giàu sụ và xây đắp triều đại Bush.

Bắt Tại Trận (Phần 7 End) VIII/ Tạm kết luận.

Thưa quý vị đồng hương Việt Nam thân mến,

Người viết thiết nghĩ mình chỉ là một công dân bình thường, muốn chuyển đạt các tin tức về kinh tế và chính trị tới quý vị, nhờ biết chút ít Anh ngữ và có thời gian rảnh rỗi ở tuổi già. Thực tình người viết không có tin tưởng mấy vào giới truyền thông gồm báo chí, truyền thanh, truyền hình và mạng lưới. Các tin tức từ các cơ quan này đậm màu sắc chính trị nên thiếu sự thật và bị bóp méo theo lợi ích cá nhân, đảng phái hay phe nhóm lợi ích (Interests-Group). Bằng chứng là giới truyền thông hiện nay phần

lớn bị ảnh hưởng và chỉ đạo bởi đảng Dân Chủ cấp tiến có khuynh hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.

Người viết tin tưởng hơn vào sự xác thực trong tin tức trong các cuốn sách do những nhà thám cứu và những nhà báo điều tra chuyên nghiệp. Vì như quý vị biết viết sai hay bóp méo sự thật có thể bị kiện đòi bồi thường tiền và vào tù bởi các nạn nhân.

Theo thiên ý người viết, các tác giả các cuốn sách biết về những bê bối, tham nhũng, cấu kết với ngoại bang để làm giàu là những người yêu nước thương dân. Họ cho chúng ta biết những ung nhọt trong xã hội về chính trị cũng như kinh tế gây nhiều tác hại cho đất nước Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của chúng ta.

Thưa quý vị đồng hương, quý vị là đối tượng của người viết vì biết rằng trong số quý vị có nhiều người không thích đọc sách tìm tòi tin tức, bận bịu công việc làm ăn không có thì giờ, không quan tâm những gì xảy ra chung quanh và bị giới hạn về Anh ngữ và nhiều lý do khác vì vậy người viết tự nguyện là loa phóng thanh truyền đạt tới quý vị một số bài biên khảo một cách chính xác nhất mà khả năng cho phép.

Thưa quý vị, trong bài biên khảo này người viết chỉ trích dịch một phần nhỏ các dữ liệu móc nối làm ăn với Trung Quốc của một số chính trị gia Cộng Hòa cũng như Dân Chủ và các doanh nhân Hoa Kỳ để làm giàu cho bản thân và gia đình, nhưng gây tác hại lớn trong hiện tại và tương lai cho đất nước Hoa Kỳ thương yêu, quê hương thứ hai của chúng ta.

Kể từ sau nhiệm kỳ cuối của tổng thống Ronald Reagan, trùng hợp với thời gian đảng cộng sản Trung Quốc mở cửa đôi mắt kinh tế với câu nói bất hủ của Đặng Tiểu Bình “Mèo đen hay trắng không quan trọng miễn là mèo nào bắt được chuột” vào năm 1976 cộng với phong trào “Toàn cầu hóa kinh tế” (Economic Globalization) bắt đầu bành trướng. Và sau 4 đời tổng thống Bill Clinton, George W Bush (Bush con) Barack Obama và Joe Biden hiện nay, đất nước Hoa Kỳ thay đổi và xuống dốc thê thảm về mọi phương diện, ngoại trừ thời kỳ chính quyền Donald Trump chặn đứng được mức độ xuống dốc trong vài năm. Quý vị nghĩ gì về tình trạng xã hội Hoa Kỳ hiện nay? Thực là thê thảm! Chính trị thì chia rẽ với chủ thuyết “Chúng tộc phê phán”, biên giới mở toan cho di dân bất hợp pháp, kinh tế với lạm phát và trì trệ, an ninh nội địa với tội ác và cướp giết hoành hành khắp nơi, sở hữu trí tuệ bị đánh cắp, đạo đức xuống dốc với đồng tình ái và chuyển giới và nguy hiểm nhất là nạn buôn bán thuốc Fentanyl hủy diệt thế hệ trẻ tương lai.

Thảm trạng này là do ba tổng thống Dân chủ Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden và một tổng thống Cộng hòa George W Bush tạo ra trong khi con rồng đỏ Trung Quốc thênh thang bay bổng và một ngày nào đó Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ có thể trở thành Chế Độ Xã Hội Chủ nghĩa qua bàn tay phù thủy lông lá Trung Quốc chỉ đạo.

Thưa quý vị đồng hương, người viết không rõ có bao nhiêu quý vị cao niên nam nữ đã là công dân Hoa Kỳ, trở về quê cha đất tổ để từ giả thế gian, nhưng bao lâu quý vị còn là một công dân sinh sống tại Hoa Kỳ hiện nay, theo thiên ý người viết quý vị có trách vụ vun đắp đất nước này ngày càng tốt đẹp và phú cường hơn qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang và tiểu bang. Xin quý vị hãy hết sức tỉnh táo và khôn ngoan xử dụng lá phiếu bầu cho các ứng viên tài đức, yêu nước thương dân để giữ cho đất nước này mãi mãi là thiên đàng hạ giới trong đó quý vị và con cháu quý vị là

những người thụ hưởng và phần khác trả ơn đất nước này đã đón nhận và cứu mang chúng ta trong suốt 47 năm qua.

LỜI CUỐI.

Người viết xin mượn chương chót trong cuốn sách *Red Handed* của tác giả Peter Schweizer thay cho lời cuối với chủ đề sau đây: “Đấu Tranh Chống Lại” (*Fighting Back*)

Thưa quý vị đồng hương thân mến, trong lời cuối này người viết hoàn toàn trích dịch quan điểm của tác giả về chiến thuật “đấu tranh chống lại” như thế nào. Người viết không có ý kiến gì cả.

Theo tác giả, từ tòa Bạch Ốc đến Điện Capitol, từ ngoại giao đoàn tới cơ quan an ninh quốc gia, các ban điều hành tại Wall Street và Silicon Valley, các nhà tinh hoa (Elites) Hoa Kỳ đã bán cái dây thừng thông lọng để thắt cổ mình cho Trung quốc, dây thừng có nhiều sợi nhỏ, nhưng kết quả cuối cùng là các nhà tinh hoa này đã giúp tăng cường và khích lệ một chính phủ coi chúng ta như một địch thủ ngay cả đến như một kẻ thù.

Bắc Kinh đã mua chuộc các nhà tinh hoa Hoa Kỳ là một thực tế, chúng ta phải chống lại. Nhiều người tiêu biểu trong cuốn sách này biết rằng đã tới thời gian đồng hồ điểm báo, và thời gian đó Bắc Kinh có lợi. Hãy nhớ lại lời phát biểu khôn ngoan của Kissinger “Khi người Trung hoa không cần chúng ta, họ sẽ trở thành rất khó để đương đầu với họ”. Chúng ta đang tiến tới điểm đó bây giờ.

Từ ngày lập quốc, có nhiều nhà lập quốc quan tâm tiền bạc ngoại quốc và tham những có thể được xử dụng mua chuộc giới quyền quý Hoa Kỳ. Alexander Hamilton đã viết “Một trong những điểm yếu của các nước cộng hòa (Republics) mặc dầu có nhiều lợi thế là cung ứng” một sự xâm nhập quá dễ dàng đối với nạn tham nhũng ngoại quốc. Các nhà lập quốc cho rằng các địch thủ ngoại quốc, đặc biệt là Anh Quốc, tìm mọi cơ hội làm suy yếu và chia rẽ chúng ta bằng cách móc nối với các thành viên trong tầng lớp xã hội cao.

George Washington cũng lưu tâm đến, trong bài phát biểu từ giả, các “xảo trá trong ảnh hưởng ngoại quốc”

Các vũ khí chiến thuật để đấu tranh chống lại những xâm nhập của ngoại bang, đặc biệt là Trung Quốc gồm:

1. Cấm những hoạt động móc nối hành lang của các công ty có liên hệ với quân sự và tình báo Trung quốc.
2. Cấm các công ty có liên hệ với quân sự và tình báo Trung quốc được đăng ký trên giàn chứng khoán Nữu Ước.
3. Cấm những cuộc nghiên cứu hỗn hợp tại các đại học, các nhà đầu tư và các dự án của các công ty có liên hệ với quân sự và tình báo Trung Quốc.
4. Các nhà báo phải trực diện đặt câu hỏi về các móc nối với Trung quốc.

5. Các công ty truyền thông phải đòi hỏi các chuyên gia của họ đặt nặng sự thực và trong sáng trong các bài viết của họ về Trung Quốc.
6. Các công ty tại Wall Street phải luôn luôn áp dụng các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và điều hành đối với các công ty Trung Quốc.
7. Xử dụng các hành động tích cực của giới cổ đông bắt buộc các giám đốc điều hành phải chịu trách nhiệm về các hành vi của họ đối với Trung Quốc.
8. Chúng ta phải xóa bỏ cái nhìn thiện cảm và ca ngợi đối với Trung Quốc vì nó chỉ làm giàu cho giới tinh hoa và làm cho Trung Quốc trở nên hung hăng hơn.

Thưa quý vị đồng hương, trên đây là những vũ khí chiến lược tác giả cuốn sách “Red Handed”, Peter Schweizer đưa ra để điều chỉnh và sửa sai những mớ nói làm ăn tham nhũng của nhóm tinh hoa Hoa Kỳ gồm các quan chức trong chính quyền cũng như trong giới kinh doanh, ngày càng trở nên giàu sụ, nhờ đó Trung Quốc đã thắng, đã thành cường quốc về kinh tế và quân sự hiện nay.

Kính chào.

*Đỗ Ngọc Hiến (Biên khảo)
Cựu giáo sư kinh tế trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam*

Nguồn tài liệu:

- 1/ *Red Handed – Peter Schweizer*
- 2/ *Elite Deviance – David R Simo*